



# BIJTJESKLAS NIEUWS



15/04/'24 - 10/05/'24

JUF JOKE

## THEMA

### Jules in de bus



De wielen van de bus gaan rond en rond,  
rond en rond, rond en rond.

Op woensdag 8 mei komt de bus ons halen om  
op schoolreis te gaan.

Jules vindt het heel spannend om samen met de  
bijtjes een groots avontuur te beleven.

We gaan ons samen voorbereiden op deze  
leuke dag.

## DOEL

Groot motorische vaardigheden ontwikkelingen

## WEETJES

### Wij gaan op schoolreis

**Waar:** Kleuterstad Turnhout

**Wanneer:** Woensdagvrm 08/05

**Meebrengen:** Laat je boekentas  
maar thuis. De juffen zorgen voor  
een drankje en een koekje die dag.  
Voorzie gemakkelijke kledij voor  
het spelen (en toiletbezoek) en  
gemakkelijke schoentjes  
(naamtekenen aub).



### Fietsproject

Breng na de vakantie iedere dinsdag  
je loopfiets mee. Samen met juf  
Katleen gaan we extra fietsen  
tijdens de turnles in de  
voormiddag. Met je eigen  
fiets is dit natuurlijk veel leuker.



## AGENDA



### Jarigen tijdens dit thema:

Mats en Tayo



15/04/'24

Instap Pasen. Welkom Laurien,  
Olivier, Louise, Lukas, Cesar,  
Angelika en Almas.



30/04/'24

Kijkmoment voor de bijtjes die  
na Hemelvaart instappen.



01/05/'24

GEEN SCHOOL (Dag vd arbeid)



09/05/'24

Schoolreis kleuterstad



09/05/'24 - 10/05/'24

GEEN SCHOOL (Hemelvaart)





# BIJTJESKLAS NIEUWS



15/04/'24 - 10/05/'24

JUF JOKE

## Ouderdag

Op 1/06 vieren we **internationale dag van de ouder**. Alle ouders (in alle betekenissen van het woord) worden die dag in de bloementjes gezet.

Wij willen met onze school die dag niet laten voorbij gaan.

Op **woensdag 19/06 om 10u** zijn alle mama's en papa's welkom op onze school om er samen een leuke voormiddag van te maken samen met onze instappers. Binnenkort krijg je nog meer info van deze dag en een inschrijflink om je inschrijving voor de toffe voormiddag in orde te maken. We kijken er alvast naar uit om samen met al onze ouders er een leuke dag van te maken!

Graag nodigen we jullie ook uit om een boekje te komen voorlezen aan onze kapoenen. Heb je zin om een verhaaltje aan een groepje te komen voorlezen in onze klas, dan ben je zeker welkom! Neem gerust het lievelingsboek van je kleuter mee en genieten maar! Ons juf heeft ook steeds boekjes klaar liggen als je graag een boekje van school voorleest.



Iedereen is welkom om een verhaaltje te komen voorlezen: mama's, papa's, oma's, opa's, metie's, petie's, tante's, nonkels,...

Van 10/06 tot 21/06 voorzien we momentjes waar je kan komen voorlezen. In het mailtje kan je een link terug vinden waar je kan aanduiden op welk moment je graag komt voorlezen.

